

Yrsa goes to Space



(Foto: Yrsa van den Dries bij Space Station)

Waar ik gisteren nu toch in terechtgekomen ben, het leek wel een andere planeet. Of een toneelstuk. Alleen de heerlijke geur van kokosnoot olie op mijn huid was net echt, en de smaak van zachte brie en de sierlijke bewegingen van de Flamingo danser en de live muziek.

Ik ging op werkbezoek naar de toneelworkshop van Space Station in Zierikzee. Space Station denkt dat iedereen recht heeft op onderwijs - ook personen met een meervoudig beperking. Om dit mogelijk te maken in Zeeland, hebben de vrijwilligers een toneelopleiding ontwikkeld samen met de studenten.

Eenmaal aangekomen in het leslokaal, stond *Space Station Airlines* klaar om mij en de andere studenten te vervoeren naar een vakantieoord in Zuidelijke Europa. We werden ondergedompeld in een warme wereld van zeeblauw en zonnebloemgeel. De toneelworkshop kon beginnen.



(Foto: Space Station reisleiders.)



(Foto's: Space Station Airlines)

MBO opleiding

De groep van MBO'ers (Meervoudig Beperking OOO!) gingen allemaal EMB'en (Elke Mogelijkheid Benutten), zodat ik me gelijk thuis voelde. Tijdens de stop-over in Frankrijk was het goed toeven op Montmartre. Iedereen kon schilderen of geschilderd worden. Peter bleek een echt Bohemien te zijn met zijn schilders drang, zijn Franse pet en zijn stokbrood onder de arm.



(Foto's: schilderen of geschilderd worden.)

De muziek kwam van alle kanten en wie zin had om te dansen kon zich uitleven. De meeste studenten waren ouder als ik. Een jong meisje, Anouk, had het helemaal naar

haar zin. Ze genoot van de gitaar muziek, van de warme contacten en van het gave voel materiaal.



(Foto's: Anouk in Space)

Ik vond het tof dat ik mijn moeder mee kon nemen naar deze gelegenheid - zo kan ik haar wereld ook verruimen. Als ik groot en sterk ben, hoop ik dat ik ook een opleiding kan volgen op een gewone school. Net zoals de studenten van Space Station.

